



Charter ouders

- Motiveer je kind op een **positieve** manier. Steun hem bij tegenslagen enerzijds, relativeer goede prestaties anderzijds. Benadruk het plezier en vermijd prestatiedruk. Maak hen duidelijk dat voetbal meer is dan winnen of verliezen. Er is ook nog gezondheid, vriendschap, uithouding, durf, samenwerking... Breng je kind zo **de juiste mentaliteit** bij.
- Laat je kind voetballen op zijn niveau. Help je kind realistische doelen te stellen en niet jouw ambitie waar te maken. Help zo je kind **vertrouwen** te krijgen. Dit is belangrijk voor zijn ontwikkeling.
- Toon **respect, sportiviteit en enthousiasme** voor, tijdens en na de wedstrijd, en dit zowel ten aanzien van je kind, zijn ploegmaten, de trainers en afgevaardigden, de tegenpartij en de scheidsrechter.
- Laat je niet uitdagen door supporters van de tegenpartij. Samen met de trainer en ploegafgevaardigde vervul je een **voorbeeldfunctie**.
- De **trainer** is de **enige verantwoordelijke** voor de coaching, de opstelling, de tactiek en de selecties.
- Als je vragen of klachten heeft, spreek onmiddellijk de verantwoordelijken binnen de club aan. Betrek er geen andere ouders. Spreek in de eerste plaats de trainer aan, vervolgens de jeugdcoördinator onderbouw (Jan Van den Bergh 0475/337183) of de coördinator midden- en bovenbouw (Geert Catrysse 0476/879561). **Samen praten** resulteert bijna altijd in een oplossing.
- Voor de **veiligheid** van de spelers vragen wij de kinderen op te halen ten laatste 15 minuten na de training.
- Ouders, grootouders, broers en/of zussen blijven achter de omheining tijdens de trainingen of wedstrijden. Zo vermijden we dat de spelers hun **aandacht** verslapt.
- Probeer rekening te houden met de **planning** die tijdig door de trainer wordt doorgegeven zodat je kind, zo weinig mogelijk trainingen en wedstrijden mist.

Kortom...

Het is aan de volwassenen om een voorbeeldfunctie uit te oefenen, kinderen kopiëren immers gedrag en vormen een persoonlijkheid op basis van wat ze horen, zien en ervaren.

Laten we proberen de juiste "LIFESTYLE"-ingrediënten mee te geven.

Uit "fouten maken" leren ze uiteindelijk het meest bij, dus wees niet te kritisch. Vergelijk hen niet met volwassenen en leg de lat niet te hoog.

Geef hen tijd om te groeien en zich als voetballer te ontwikkelen. Een jeugdopleiding duurt immers ongeveer tien jaar. **Heb dus vertrouwen en geef vertrouwen!**